

libelle

STUNT!
Nieuwe
tuinplanten
met **25%**
korting!



*Vrouwelijk
in jeans
met de juiste
schoenen*



NADINE WAS VERSLAAFD AAN ALCOHOL

“Als je ons zo graag ziet, mama, waarom stop je dan niet met drinken?”

ZIN IN HET VOORJAAR!

Wandelen in de mooiste lentebossen



**HET
GROTE
OPRUIM
PLAN**



Zalig zondags gebraad

MET HEERLIJK LICHT GROENTJES



*De enige
echte familie-
klassieker*



hallo libelle

Hier zijn al jullie brieven en reacties welkom!

ZIJ ZOEKEN...

- **Brieven uit WO1** van en naar soldaten, in het kader van mijn eindwerk. Fien Henderickx, Grote Kapellelaan 115, 9340 Lede. E-mail: brievenwo1@gmail.com
- **Vriend(inn)en** die op vakantie gingen met CM naar Maloja in 1963. Ik wil graag weer contact opnemen. Christiane Van den Bossche, e-mail: vdb.raf@telenet.be
- **Vriendinnen** uit Dendermonde tussen 55 en 65 jaar om samen mee te gaan wandelen, fietsen of te mailen. Ik ben 60+. Lutgart Eeckhout, tel: 0475-86 82 03 of e-mail: lutgart.eeckhout@telenet.be
- **Lotgenoten** met een angststoornis om erover te praten. Gisele Van der Auwera, tel: 0472-60 16 49.
- **Spaarzegels** 'Geef lik op stuk' van supermarkt Carrefour. Adem Eve, e-mail: adem.eve@mail
- **Vriendinnen** uit de regio Limburg om samen te gaan wandelen, fietsen en reizen. Heeren Noels, tel: 0474-47 53 20.

Zoek jij ook iets of iemand? Mail naar hallo@libelle.be of schrijf naar *Hallo Libelle*, Stationsstraat 55, 2800 Mechelen. Wij publiceren geen relatie- of commerciële zoekertjes.

Waar is Polleke Pad?

Polleke Pad zit ergens in deze Libelle verstopt. Haal de kinderen erbij en ga op zoek. Wie vindt hem het eerst?



thuis in het buitenland

Maaïke (36) woont met haar vriend Frédéric in Malawi. Ze zorgen voor kindjes dankzij hun project Kunyumba.

"Kunyumba betekent 'mijn familie' in de lokale taal. Aangezien we sommige kinderen al sinds hun geboorte opvangen, is het of ze familie zijn. Ik ben trots als ik hen zie openbloeien en genieten

elke dag veel voldoening. Het leven is hier mooi. De mensen zijn vriendelijk en behulpzaam. Zo had ik ooit in *the middle of nowhere* autopech, mijn grootste nachtmerrie. Het was heet,

"Als je hier ergens met autopech strandt, staat er zo 14 man klaar om je te helpen"

van dagelijkse dingen, ondanks het vreselijks wat ze meegemaakt hebben. Vaak zijn ze hun ouders verloren, hebben ze een handicap of een moeilijke sociale achtergrond. In België was ik opvoeder voor volwassenen met een handicap, maar na een jaar vrijwilligerswerk in Afrika wist ik dat hier mijn roeping lag. In Malawi richtte ik mijn eigen project op en ontmoette ik de man van mijn leven. We doen hier iets zinvols en dat schenkt me

ik had maar één flesje water en er was geen mens te bespeuren. Tot iemand me opmerkte en hulp ging halen. Na een tijdje stond er 14 man om de wagen, die me probeerden te helpen. Na uren is het gelukt. Nog nooit werd ik zo vriendelijk geholpen en ik mocht niets betalen. Het leven is eenvoudiger, omdat er niet zoveel keuzes zijn. Ondanks hun problemen blijven de mensen positief. Die kracht bewonder ik mateloos."

Dit went nooit!

"De lokale delicatessen: een spies met gekookte en zongedroogde veldmuizen. Met haar, oren en staart!"

Grappige verspreking

"In de lokale taal is het verschil tussen de 'r' en de 'l' niet duidelijk. Het zorgt voor grappige gesprekken, zeker als het in het Engels over de verkiezingen (elections) gaat!"

Hier kan ik van blijven genieten...

"De geluiden van de vissers in hun bootjes 's nachts en hun gejuich op het strand als ze thuiskomen na een goede vangst."

Een beetje België in Malawi... "Als we met Belgen van over heel Malawi naar het Songfestival kijken en voor België supporteren."

Meer info over de projecten van Maaïke?

www.kunyumba.org en www.kudimba.org