

Maaike in Malawi

Geboren in Kortrijk, (deels) opgegroeid in Duitsland, afgestudeerd in Engeland en ten slotte haar hart verloren in en aan Afrika. Ziedaar de levenswandel van Maaike Bruynooghe in een notendop. Sinds enkele jaren pendelt ze tussen Oxford en Malawi, tussen werk en passie. Met nu en dan een tussenstop in Kortrijk. “Voor de Tinekesfeesten in Heule bijvoorbeeld!”

Het grote avontuur van Maaike Bruynooghe begint in 2005, wanneer ze na haar studies orthopedagogie en een korte werkervaring een jaar naar Afrika trekt als vrijwilliger. “Meer bepaald als opvoedster bij kinderen met een handicap. Terug in Kortrijk had ik moeite om me aan te passen. België was me te klein geworden. Via een vriend heb ik dan een job gevonden in Malawi.”

VASTEN VOOR MALAWI

In 2008 stampt ze er samen met een Duits koppel een dagopvangtehuis voor kwetsbare kinderen uit de grond. Ze dopen het ‘Kunyumba’, dat ‘thuis’ betekent in Chichewa. “Het begon met één kindje met een handicap. Intussen vangen we 34 kinderen op en tellen we acht lokale medewerkers.”

Voor de financiering van het project lanceerden ze een oproep bij vrienden en familie. “Velen daarvan storten nu maandelijks een bijdrage. Omdat de kosten in Malawi laag zijn, kunnen we met een beperkt budget veel doen.” Dankbaar is Maaike ook voor de vele eenmalige initiatieven hier. Zo wijdde de kleuterschool in Heule vorig jaar haar vastenactie aan Kunyumba. Zelf woont ze intussen niet meer voltijds in Malawi. Na drie jaar als vrijwilliger was het tijd om centen te verdienen. Ze trok naar Oxford, volgde er een opleiding vroedkunde en ging er in 2013 aan de slag in het universitaire ziekenhuis. De coördinatie van Kunyumba heeft ze aan een ‘local’ overgedragen, al overlegt ze regelmatig via Skype en maakt ze zo vaak ze kan de oversteek. Recent nog verbleef ze vier maanden in het dorp. “Op mijn terugreis houd ik meestal halt in Kortrijk. Dan logeer ik bij

mijn nicht in Bissegem en spreek ik met zoveel mogelijk vrienden af. Altijd feest als we nog eens samen zitten!” De laatste tussenstop bracht haar onder meer op de Tinekesfeesten in Heule. “Heel gezellig allemaal. Maar wat me bij elk bezoek het meest opvalt, is hoe Kortrijk verandert. Ik loop hier bijna verloren (*lacht*).”

IN EEN VOLIÈRE

Haar nieuwe bestaan in Malawi valt in niets te vergelijken met haar oude leven in Kortrijk. Een pintje drinken op café of experimenteren in de keuken zit er niet in, maar ze maakt wel veel andere mooie dingen mee. “Je leeft vooral buiten, tussen apen en exotische vogels. Het lijkt alsof je constant in een volière zit. En je plukt er de mango’s, passievruchten, vijgen en bananen rechtstreeks van de boom. De levensstijl is ook helemaal anders. Malawianen leven van de visvangst. ’s Nachts vertrekken de vissers met hun bootje. Als ze een goeie vangst hebben, is het ’s morgens feest op het strand. Belgen die op bezoek komen, kijken hun ogen uit.”

Haar liefde voor het land is intussen zo groot dat ze haar toekomst eerder in Malawi dan in Engeland of België ziet. “Als ik er een vaste job in de gezondheidszorg vind, verhuis ik direct. Het zou de coördinatie van ons ecologische vervolgproject Kudimba (‘tuin’) alleszins gemakkelijker maken.” Hiermee richt ze zich op kwetsbare jongeren, die ze sterker wil maken in de samenleving door hen nieuwe vaardigheden aan te leren. “Ik wil ook werken rond seksuele gezondheidszorg, om zo mijn steentje bij te dragen in de strijd tegen HIV en ongewenste zwangerschap”, besluit ze vol ambitie.

MAAIKE BRUYNNOEGHE

- ✕ 37 jaar
- ➡ vroedvrouw
- ♥ samenwonend met haar vriend Frédéric Mary
- ★ favoriete plek: vroeger Bar Oscar op de Vlasmarkt, nu Dudu (als ze in Kortrijk is)



“HET BEGON MET ÉÉN KINDJE MET EEN HANDICAP. INTUSSEN VANGEN WE 34 KINDEREN OP.”



📖 **WIL JE HET PROJECT KUDIMBA VAN MAAIKE STEUNEN? SURF NAAR WWW.KUDIMBA.ORG**

TEKST: HERMIEN VANOOST * FOTOGRAFIE: FREDERIC MARY